

# ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

## 1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε νέοι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τις γραμμές της Νέας Αριστεράς, στην Ελλάδα. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα συντελούνται τεκτονικές αλλαγές στην χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Το κεφάλαιο καταδυναστεύει την φύση και υποδουλώνει τον άνθρωπο. Η αδικία γίνεται νόμος και το οξυγόνο μας λιγοστεύει. Η αγανάκτηση, η οργή, και η ελπίδα είναι τα πρώτα συναισθήματα που νιώθουμε. Αυτά από μόνα τους δεν αρκούν για να πάνε τα πράγματα αλλιώς. Αποτελούν όμως την πρώτη αναγκαία καύσιμη ύλη. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα μας απέναντι σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ούτε δεχόμαστε να παραμείνουμε ουδέτεροι μπροστά σε όσα μας ζημερώνουν. Για αρχή, πρέπει να πάρουμε όλοι θέση!

## 2. Με ποιους είμαστε

Η στράτευση μας στην αριστερά δεν είναι μία "δύσκολη" επιλογή, αλλά μία "αναγκαία" επιλογή που μας δίνει προοπτική και δυνατότητα να αγωνιστούμε. Πιστεύουμε βαθιά ότι η ζωή μας αποκτά μεγαλύτερη αξία και νόημα, μέσα από τον διαρκή αγώνα για να την κάνουμε μέρα τη μέρα λίγο καλύτερη. Το λέμε ξεκάθαρα λοιπόν. Ο κόσμος που ζούμε δεν μας χωράει και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τον αλλάξουμε. Το αν θα το πετύχουμε ποτέ, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως βαθιά μέσα μας ότι βρισκόμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαστε με τους κολασμένους αυτής της γης και ένας δρόμος ανοίγεται μπροστά μας. Πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να νικήσουμε!

## 3. Τι επιδιώκουμε

Προχωράμε στην συγκρότηση της νεολαίας της Νέας Αριστεράς με στόχο να δώσουμε τις μάχες της γενιάς μας. Παίρνουμε λοιπόν θέση, αυτήν της ενεργής εμπλοκής, προκειμένου να συμβάλλουμε ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε άλλη μία οργάνωση. Θέλουμε να αναπτύξουμε πολύμορφη δράση και να παρέμβουμε στις γειτονιές, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους χώρους δουλειάς απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την χώρα. Μέσα από την οργανωμένη δράση μας, θέλουμε να εμπνεύσουμε, να εκφράσουμε και να κινητοποιήσουμε ανθρώπους της γενιάς μας, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευματος, καταγωγής, χρώμα δέρματος. Στόχος μας είναι να δώσουμε Αριστερό και Ριζοσπαστικό περιεχόμενο στους μικρούς και μεγάλους αγώνες της εποχής μας. Δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε μόνοι μας. Συμμετέχουμε στα κινήματα, σεβόμενοι παράλληλα την αυτονομία τους. Πιστεύουμε στην ενότητα των κινήματων και της Αριστεράς. Δεν θεωρούμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, αλλά αντιλαμβανόμαστε την οργάνωση μας ως ένα μέρος ενός συνολικότερου αγώνα. Του αγώνα για τον κοινωνικό μετασχηματισμό!

## 4. Ποιες είναι οι αξίες μας

Ερμηνεύουμε την πραγματικότητα και ορίζουμε τις πολιτικές μας θέσεις στην βάση Αριστερών αξιών, όπως η Δημοκρατία, η Ισότητα, η Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Δικαιοσύνη, η Συλλογικότητα. Οραματιζόμαστε και παλεύουμε για την παγκόσμια Ειρήνη, όπου οι πολίτες θα ζουν ελεύθεροι, χωρίς πολέμους και δυστυχία. Οραματιζόμαστε και παλεύουμε για έναν κόσμο κοινωνικά δίκαιο όπου οι ανάγκες των ανθρώπων θα βρίσκονται πάνω από τα κέρδη και δεν θα κυριαρχεί η εκμετάλλευση και η λεηλασία της φύσης. Οραματιζόμαστε και παλεύουμε για να οικοδομήσουμε κοινωνίες δημοκρατικές στις οποίες θα αποφασίζουν οι πολλοί, ενάντια στον φασισμό που ορθώνει ανάστημα. Για κοινωνίες που θα λειτουργούν στην βάση της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας, απέναντι στο υπόδειγμα του ατομικού δρόμου και του ακραίου ανταγωνισμού. Οραματιζόμαστε και παλεύουμε ούτως ώστε ο

κάθε άνθρωπος να έχει κατοχυρωμένες ελευθερίες στον βαθμό όπου δεν θα υπάρχουν πλέον διακρίσεις και κάθε μορφής ρατσισμός!

#### **5. Για τι παλεύουμε;**

Παλεύουμε ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα και τις πολιτικές που έχουν ως στόχο την εδραίωση και την εξάπλωση της κυριαρχίας του. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής έχει ως μοναδικό σκοπό την διαρκή συσσώρευση κέρδους. Οι λίγοι, κατέχουν τον συντριπτικά μεγάλο πλούτο αυτού του κόσμου και οι πολλοί, μοιράζονται πολύ λίγα. Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία της σύγχρονης εκμετάλλευσης που γεννά μια σειρά ανισότητες. Η εργασιακή εκμετάλλευση, η κλιματική αλλαγή, οι πολεμικές συγκρούσεις, η προσφυγιά, η άνοδος της ακροδεξιάς, οι αλληπάλληλες οικονομικές κρίσεις, οι πολιτικές λιτότητας, παράγονται και αναπαράγονται μέσα σε αυτό το βάρβαρο και εκμεταλλευτικό σύστημα. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι η "φύση" του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής και της οικονομίας είναι τέτοια που δεν μπορεί να "διορθωθεί" ούτε να "εξανθρωπιστεί".

#### **6. Που θέλουμε να φτάσουμε**

Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου θα κυριαρχεί η παγκόσμια ειρήνη και η αρμονική συμβίωση μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Όχι από κάποια ηθική σκοπιά, δεν είμαστε ιεροκήρυκες. Αλλά από συλλογικό συμφέρον που μπορεί να πραγματοποιηθεί υπερβαίνοντας τον καπιταλισμό. Ο οποίος από την φύση του δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα παραπάνω αιτήματα παρά μόνο μερικώς, προσωρινά και σε ειδικές περιπτώσεις. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι η οικοδόμηση του Σοσιαλισμού του 21ου αιώνα με δημοκρατία και ελευθερία. Στο σήμερα και όχι σε κάποιο μακρινό και απροσδιόριστο μέλλον. Όχι γιατί είμαστε ανυπόμονοι, η ανυπομονησία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των μικροαστών άλλωστε. Αντιλαμβανόμαστε τον Σοσιαλισμό ως ένα αναγκαίο και μαχητό αίτημα. Γεγονός που μας αναγκάζει να παλεύουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο ενάντια στο σύστημα, αλλά και μέσα σε αυτό, ώστε να δημιουργούμε εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης της παραγωγής και της κοινωνίας, ως μια προεικόνιση του μέλλοντος, ως μια αντανάκλαση του νέου κόσμου που επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε!